

(mailberichten van 30-04-2010 aan ombudsvrouw@gent.be)

Betreffende: speeltuin Rozebroeken

Geachte ombudsvrouw,

Het is vrijdag na schooltijd, de zon is eindelijk doorgebroken en ik denk met mijn kleuter en een buurjongetje naar de speeltuin in de Rozebroeken te trekken om nog even te genieten van het weer en de kinderen nog wat buiten te laten spelen. Van zodra we op de sportvelden aankomen, zien we van ver dat de hele speeltuin met de grond gelijk gemaakt is en alle speeltuigen ontwricht op het grasveld ernaast staan. Waar is onze speeltuin naartoe, hoor je de kinderen zeggen. Tja, wát moet ik antwoorden? Ik, al 6 jaar een actieve buurtbewoner, weet van niks.

Vorig jaar, net voor de zomer, werd de helft van de speeltuin aan het sportterrein van de Rozebroeken afgebroken. Fijn, dachten wij, die wordt vervangen door een nieuwe. De hele zomer lang wachtten we op nieuwe speeltuigen. De hele zomer lang werden peuters en kleuters onhandig opzij geduwd door grotere kinderen die, bij gebrek aan een deftig/e glijbaan of klimrek, zich dan maar op de peuterglijbaan begaven. Werd hierover gecommuniceerd naar de buurtbewoners door de Stad Gent? Ik dacht het niet.

Hoe is het mogelijk dat zo'n drukbezochte speeltuin afgebroken wordt zonder de minste waarschuwing? Dan had ik, en met mij tientallen ouders uit de buurt, mijn kinderen de teleurstelling wel kunnen besparen. Dan had ik hen wel kunnen voorbereiden. De Stad Gent nam zelfs niet de moeite om de meest elementaire toelichting - een bordje bij de speeltuin waarop aangekondigd werd dat de speeltuin ontruimd zal worden - te voorzien, laat staan een persbericht te publiceren in het stadskrantje en op de website van de actiegroep Sint-Baafskouter/Rozebroeken (www.rozebroeken.be).

Ik had graag antwoord gekregen van de verantwoordelijken op twee vragen:

- Waarom is hier niet op een grondige manier over gecommuniceerd?
- Wat komt er in de plaats voor alle buurtkinderen (peuter- en kleuterleeftijd)? Hoe fijn wij de Prettige Wildernis ook vinden, voor zeer kleine kinderen is dit geen speeltuin. Een glijbaan, een schommel, een wip, ... Het moet niet veel zijn, maar het is erg belangrijk voor alle jonge gezinnen (en dat is toch een belangrijke doelgroep voor de Stad Gent?) met kleine stadstuintjes dat ze hun kleine kinderen op veilige speeltuigen kunnen laten spelen op alle dagen dat het weer het toelaat.

Alvast bedankt!

Mvg

Eva Peeters

Beste ombudsvrouw,

Ik wou hier graag nog aan toevoegen dat dit een heel bijzonder speeltuintje was, het ging hem niet om de speeltuigen, wel om dé ontmoetingsplek.

Deze speeltuin had alle troeven:

- rustig gelegen: geen lawaai van auto's,
- een cafetaria met toiletten: leuk voor de ouders en handig voor kinderen
- enorme grasvelden rondom: leuk voor pikniks, interculturele ontmoetingen, balspelen. Dit samen met het peuterplekje en grotere-kinderenplekje maakte dat iedereen hier aan zijn trekken kwam.
- de rozebroeken: even actief wandelen en stoeien in de rozebroeken, om dan af te zakken naar de klassieke speeltuin
- een pleisterplek (door voorgaande redenen) voor jonge ouders: Contacten worden hier razend snel gelegd.

Kortom de andere speeltuinen in de buurt: azaleapark, wasstraat ... zijn geen alternatieven.

Kan u dit probleem constructief bekijken met de betrokken diensten en nagaan of we al niet deze zomer weer zo'n droomplek kunnen (terug)krijgen?

Bedankt!

Ann Sels